



Sessie 8: iedereen in de jeugdbeweging - Chirojeugd Vlaanderen & Bazart

Interessante quote(s) uit de sessie

Majd Khalif quote uit korte film. *“Bij asielcentrum ben je een deel van de massa. In de Chiro krijg je je identiteit als persoon terug.”*

Een moeder in Brussel zag wekelijks Chiroleden spelen maar stuurde haar kind niet. Vond het een beetje vreemd dat iedereen een uniform had. Totdat ze Yousra leerde kennen een Chiro leidster met dezelfde origine als die moeder. Bij haar kon ze met haar vragen terecht en is nu zelf ook enthousiast en stuurt haar kinderen.

Frida een begeleider bij Bazart: *“om samen te spelen, muziek te maken of kunst te bewonderen heb je geen taal nodig.”*

Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?

Sommige Chiro werken samen met Okan-scholen en asielcentra.
Chiro in Lint haalt 1 keer per maand jongeren uit Asielcentrum op om samen te spelen.

Bazart actief wegwerken van drempels
Chiro afspiegeling van de buurt

Bazart: Geeft ruimte aan de leden, begeleider als de prioriteit elders ligt. Als die mee moet met ouders om te tolken of als die naar kerk moet.

Er wordt stilgestaan over hoe men nieuwkomers kan behouden. Daarvoor werkt men om een band op te bouwen. Dit zorgt voor een basis.

Waar kwamen veel vragen/reacties over?

Rond ouderschap brochures in verschillende talen. Er zijn ook groepen die video's hebben gemaakt in verschillende talen.

Veel voorkomende drempels: aangevuld met => vuil worden bij spelen!

Het betrekken van de ouders lukt niet altijd.

Welke tips & tricks in het werken met jonge nieuwkomers blijven je bij?

Bazart werkt met verschillende tarief bij inschrijvingen zodat leden ook meer kunnen betalen zodat dit naar hun solidariteitsfonds gaat.

Kortingsmogelijkheden aangeboden voor ouders die een weekend niet kunnen betalen...

Chiro zet sterk in op in sensibilisering. Er worden acties opgezet met de uitgangspunt dat chiro een afspiegeling moet worden van de buurt.

Met iedereen mee op kamp stellen ze hun Chirokamp open voor niet leden.

Chiro werkt met ouderbrochures in verschillende talen om op een laagdrempelige manier te werken.

Bazart: Om te spelen heb je niet altijd taal nodig. Nieuwkomers worden ondersteund op maat.

Samen aan drempels werken. Daarvoor worden samenwerkingen gestimuleerd.

Beeldvorming. Good practices delen. Diverse leden en begeleiders tonen.

Nog iets dat je kwijt wil?

Een Chirogroep had tijdens de ramadan een lid die meedeed met ramadan op kamp. Voor hem hadden ze een speciale tent gezet en elk dag deed een iemand met hem mee met ramadan om hem te steunen.